

# Vanuit de Basis verder bouwen.

## Wat is de missie van Eben-Haëzer?

Onderwijskundig hebben we dit uitgewerkt tot een slogan die concreet in onze klassenpraktijk terug te zien zal zijn, namelijk: **"Vanuit de Basis verder bouwen"**.

### Vanuit de Basis

We willen vasthouden aan de Basis. De Bijbel Gods Woord is de Basis bij alles wat we doen. Daarnaast willen we in ons lesgeven ons laten leiden door de basisvakken. We besteden daarom veel tijd aan de kernvakken Bijbels Onderwijs, Rekenen en Taal en Burgerschap. We willen een leergemeenschap vormen waar kinderen zich veilig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.

### Verder bouwen (voor de Toekomst)

Leerlingen hebben vaardigheden, attitudes en kennis nodig om ze voor te bereiden op een plek in de maatschappij. We staan open voor aanpassingen in ons onderwijs die nodig zijn om de leerlingen voor te bereiden op de veranderende omstandigheden.

De kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. We wijzen de leerlingen op het verzoenende bloed van Christus. We willen de leerlingen weten dat er nog een eeuwigheid komt na dit leven op aarde.

## Waar is Eben-Haëzer trots op?



Oudertevredenheid



Leerlingen worden goed gevolgd in hun (sociaal-emotionele) ontwikkeling



Goed pedagogisch klimaat



Expliciete aandacht voor Bijbelse normen en waarden



Methodes zijn up-to-date

## Waar staat Eben-Haëzer nu?



70

Leerlingen



30,4

Schoolweging



4,5

Spreiding

## Beoordeling van de kwaliteit



## Wat heeft Eben-Haëzer over vier jaar bereikt?

1. Leerlijn Burgerschap is ingevoerd
2. Veiligheid (denk aan Veiligheidsplan, anti-pestcoördinator, enz.)
3. Nog meer aandacht voor differentiatie
4. Inbreng van de leerling in het onderwijsproces is vergroot (proces-product)
5. Engels staat op een hoger niveau
6. Extra gym uur is ingevoerd en er is meer visie op bewegend leren
7. De kwaliteitscultuur steviger neerzetten